

AMIGOE DI CURACAO

Dit blad verschijnt elke Woensdag en Zaterdag
Abonnementsprijs voor het gebiedsdeel
fl. 2.— per kwartaal bij vooruitbetaling.

Redactie: St. Elisabeth's Gasthuis Tel. 292
Administratie: St. Thomas-college Tel. 550
Uitgever: W. J. A. Donders.
Drukkerij van het Vicariaat.

Voor het Buitenland fl. 10.— per jaar
Afzonderlijke nummers fl. 0,10

GUIDO GEZELLE OP ALLERZIELENDAG

HET KERKHOF EEN PLAATS VAN

Guido Gezelle, de Vlaamse dichter, is de levensdichter bij uitnemendheid. Hij leert ons ook in liefde op te gaan naar het kerkhof om er in gedachten verzonken te zijn bij de graven en voor de kruisen, die de doden bedekken en herinneren aan de toekomstige verlossing, — het geloof in het eeuwig leven en de gemeenschap der heiligen.

Gezelle geleidt ons in zijn doodsancties naar het kerkhof. Velen trekken er heen op Allerzielendag, om er te bidden voor de zielen der afgestorvenen, die nog te lijden en te boeten hebben.

„Wie leedde, wie leedde er mijn schreen?
Waar leedden mijn schreden naartoe?
'k En wete, maar 't leedde me entwie
en ik stond op het kerkhof alleen.”
en ik ging,

Het is een vrome en heilzame gewoonte voor de gestorvenen te bidden, maar er wordt niet altijd aan gedacht. Allerzielen herinnert er bijzonder aan. Maar alles in de natuur spreekt van sterven:

Daar valt er nog een blad,
Daar nog een uit de bogen
Der hoge bomenhalles.
En 'dwerst de dode
't in 't leventje geen wind, geen een,
't in 't leventje geen tranen,
die men gevallen zou
uit wenende ogen wanen:
één kerkhof is 't!

Gezelle ziet echter in het sterven in de natuur een afbeelding voor onszelf, van onze eigen dood:

O, Zomer!..... Ik zal eens
ook Adams zonde boeten,
gevallen en verdord
in 's winters grafsteen moeten,
maar 's levens geest,
die gij gestekten hebt
in mijn gestorven longen
dien zult gij mij voor goed
niet laten afgedwongen
die 't graf ontrest!

En het leven ziet hij aldus:

Het leven van den mens is als
het leven van de zon,
die op-en-af-en-omme gaat
en wandelt alle dagen,
de weg, die haar gewezen is.....

Maar aanstonds daarop zegt hij:

Daar steune ik, hergestorven, her
geboren, of en aan,

min' hopen en mijn betrouwen op:

en duister als de blommen zijn,
die stierven: eeuwig staan
zal blijven hij, die bouwen wil
op God en eeuwig blinken.

Zo wordt de waarheid voor ogen gevoerd, een tweevoudige waarheid:

„Mens, eenmaal zult gij sterven!” Met onmiddellijk erop: „Ik geloof in het eeuwig leven.” En het is noodzakelijk te sterven waarvan deze priester van verheven geest dichtte:

't Eerste, dat mij mijn moeder vragen leerde, in haar verleden dagen,
als ik haktele ongeriefd
nog van woorden, 't was, te gader
be' mijn' handjes doende „Vader,
geef me en kruisen als 't u belieft!”

Overal ziet den mens het kruis op zijn weg, tot ook op het kerkhof:

Het kruis ent liet den mens
uit 's vijands helse handen;
met 't kruise wijgen hem
in 't doopsel, 's priesters handen;
geblecht, gevormd, berecht,
getrouwd gezalfd in 't kruis,
nog wijst hem 't kruis de weg
naar hier, zijn laatste ruste.

Maar het is niet alleen de dichter die in het sterven een afbeelding voor onszelf ziet. Hij heeft voor jong en oud deze gedachten bij elkaar gelezen:

Een jonge man, kan,
een oude man zal,
als alles moeten begeven,
dat rechte staat,
dat vaste staat,
dat leeft of schijnt te leven.

Hij volgde er de moeder:

„Zij was den Here in 't dagelijks werk
en in zijn huis verbonden:
daar heeft ze God beproefd, en, als
het goud, hem weerd gevonden.”

En hij volgde er ook het jongste kind:

„Al liefde, en anders niet
hebt ge in uw lijkvat mede,
O Engelken, dat ons
zo hoog verheugen dede;
maar dat, onvaste alhier,
verblijvende, énen stond,
een' hoger woonstee vond!”

Daar wekte hij herinnering aan de goede echtgenote:

„Maria als een moeder minnend,
heer mans geluk en troost bezinnend
zo was zij lief en leed bereid
te dragen met zachtmoedigheid.”

Het kloosternonneke werd niet vergeten:

Bekommerd in al 't minste dat
den evenmens kon baten,
zo had zij 't leven opgevat
in al heur doen en laten.

Heur overheid was neder zijn,
den Gene, die nu water zijn
goe dienstmaagd heeft gevonden.

En allen gedenkt hij met de Kerk in de
Kerkelijke hymne: Dies irae, dies illa:

„'k Zuchtte als een ter dood verwezen,
maar mijn schaamrood schuldig wezen
hoopt op Uw bermhertig wezen;
Wierd Maria 't eeuwig leven,
wierd den moordenaar hoop gegeven,
hopen durven ik ook, en beven.
Here, onweerdig is mijn bede;
doch laat me, uit goedjongstigheden,
vrij van 't vier der eeuwigheden!
Dag van weedom en van boeten,
als gij zult verrijzen moeten,
en gerecht zijn om uw zonden,
mens God spare U in die stonden!
Zoet Here Jesu mijn,
laat ze in ruste en vrede zijn,
in alle eeuwen.
Amen.

Zo leert ons Gezelle, dat het kerkhof geen schrikplaats is, maar een plaats van vertroosting en hoop bovenal.

Het komende luchtnet tussen oude en nieuwe wereld.

Het wereldluchtnet vormt, op het Noord-Atlantische traject na, reeds een gesloten keten. Alhoewel op de verschillende reeds bestaande luchtlijnen over intercontinentale trajecten nog immer een zeer sterker wedijver bestaat, getuige b.v. de Europa-Australië lijn, kan men toch reeds een zekere tekening, zij het ook nog geen scherp omlijnde, zien in het deelnemen aan dit veld door de diverse luchtvaartmaatschappijen.

Een medewerker van de Maasbode schrijft erover:

Het is duidelijk, dat immer bepaalde logische privileges blijven bestaan voor bepaalde luchtvaartmaatschappijen op bepaalde routes. Dat Nederland en Engeland b.v. wedijveren op de luchtweg naar Australië, is logisch; landen als Noorwegen, Duitsland etc. zouden echter vreemde eenden in deze „bijt” zijn. Interesses en nauwe betrekkingen houden immer natuurlijke voorrechten in, inzake het tot stand brengen van bepaalde luchtverbindingen.

Ook in de wereld der luchtvaart toont zich echter de zich veranderende mentaliteit der laatste jaren. Men draaide de zaak eenvoudig om, door het luchtverkeer aan te grijpen als een middel tot



penetratie in overzee of ver verwijderde gewesten. In de scherpe concurrentiestrijd, die hieruit voortvloeit, is waar de techniek der luchtvaart nog groeiende is, het belangrijkste wapen deze techniek zelve. Wie het beste materieel kan inzetten, heeft troeven van snelheid, comfort en veiligheid in de hand. Op de Atlantische Oceaan, waar de strijd om de verdeling van de buit nog met alle kracht gestreden wordt, dingen zowel Engeland, Nederland, Italië, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten naar 'n belangrijke plaats in 't te vormen net van luchtlijnen. Algemeen is men van gevoelen, dat wie thans niet meedoet aan de voorbereidingen, straks tevergeefs een plaats zal opeisen op dit nieuwe traject van het wereldluchtnet. In dit verband is er reeds vaak verwondering over geuit dat de K.L.M. nog niet met proefvluchten naar West-Indië is begonnen; een kwestie waarop wij in een volgend artikel nader zullen terugkomen. Terwijl Amerika zijn best doet in het ontwerpen van reusvliegtuigen, veelal vliegboten, waarmede men vooral een economische toekomst van het luchtverkeer beoogt, blijven de pogingen der Europese luchtvaartmaatschappijen meer in de lijn der gelijkmatige ontwikkeling, die zich vooral in technisch opzicht stap voor stap voorwaarts beweegt!

Het materiaal der Drukkers.

Een bijzondere plaats neemt in dit opzicht Duitsland in dat zijn Oceanische luchtverkeer uiterst langzaam, maar technisch zeer geraffineerd opbouw volgends een geheel eigen systeem. Het startbezuur van een voor een groot vliegbereik noodzakelijk, zwaar belast vliegtuig hebben zij van meet af opgelost door de katapultstart van hulpschepen, die tevens als bewegelijke bases voor de veiligheid dienden. De praktijk heeft de deugdelijkheid van dit systeem bewezen.

Toch ontveinst de Lufthansa zich niet, dat deze wijze van Oceanvliegen slechts een tussenfase kan betekenen en het probleem uiteindelijk door het grote landvliegtuig zal worden opgelost. Tevens beseft men echter, dat ook de tussenfasen zo veilig en economisch mogelijk, dus geleidelijk, moeten worden gepasseerd en rustig werkt men voort aan de perfectionering van de vliegboot.

Gebruikte men tot nu toe de snelle drijvervliegtuigen van Blohm en Voss, type Ha-139, thans heeft men door een nieuwe constructie van „Dornier” de Do-26, een viermotorige vliegboot, de beschikking gekregen over een machine, die de afstand Lissabon-New York gemakkelijk in één stuk kan afleggen. Voor het Noordelijke traject is dit vliegtuig berekend op 'n vervolg van 80.000 luchtpostbrieven, terwijl er op de luchtlijn naar Zuid-Amerika tevens 4 passagiers in kunnen worden meegenomen. Het maximale vliegbereik van dit snelle moderne zeevliegtuig bedraagt 9000 km.

Er zijn enkele opvallende constructie bijzonderheden aan dit nieuwe Dornier-product. Voor het eerst zag deze gerenommeerde vliegbootfabrikant van de, voor zijn types markante, zeevleugels

af en rustte hij de Do-26 met inklapbare hulpdijvers uit, hetgeen belangrijke invloed uitoefent op de luchtweerstand, zodat de reis- en maximumsnelheid resp. op 310 en 335 km. kon worden gebracht. De totale last bedraagt 9800 kg., terwijl het vliegtuig volbelast, waarbij katapultstart noodzakelijk is, 29.000 kg. weegt.

Een tweede bijzonderheid is 't feit, dat de twee achterste motoren zijn versteld, waardoor de duwschroeven 40 cm. omhoog worden gebracht. Het grote nut hiervan is het vrijhouden van de achterste propellers van het opspuitende water gedurende de start. De twee achterste motoren worden dan eerst, onmiddellijk na het vrijkomen uit het water, in werking gesteld.

Merkwaardig is ook het ontbreken van brandstoftanks. De ruwe olie voor de vier Dieselmotoren (Junkers-Jumo 205) wordt direct in een deel van de bootromp bewaard, hetgeen door de onbrandbaarheid van deze vloeistof mogelijk is. Hierdoor konden de grote hoeveelheden brandstof dicht bij het zwaartepunt worden ondergebracht, zodat gedurende de vlucht geen grote veranderingen in de zwaartepuntligging van het vliegtuig meer optreden.

De vier motoren zijn ook gedurende de vlucht toegankelijk en kunnen zodoende gedurende een gehele zeereis worden gecontroleerd hetgeen te zamen met het feit, dat ook bij eventueel onklaar raken van twee der motoren de reis kan worden voortgezet, aanmerkelijk tot de veiligheid bijdraagt.

Het blijkt dat deze vliegboot de voorloper is van een groter type, waarmede Dornier voor de Lufthansa de mogelijkheid van vervoer van meer passagiers beoogt te verwesenlijken en waaraan reeds druk in Friedrichshafen gewerkt wordt.

Technisch bezien staat niets meer een regelmatige luchtverbinding voor postvervoer over de Noord-Atlantische Oceaan in de weg. En het postvervoer kan men altijd als de logische voorbereiding voor passagiersvervoer beschouwen. In dit probleem speelt echter de politiek een belangrijke rol. De tegenstelling en wrijving tussen de ideologieën doet ook op dit terrein haar stremmende werking gelden. Wat landingsconcessies betreft, heeft Amerika een belangrijke troef in handen. Voor Duitsland zijn het vooral de prestaties, die in deze de doorslag kunnen geven. Een vlucht als van de Condor in Augustus b.v. wekt een bepaalde stemming, die een gunstig moment voor het verkrijgen van bepaalde concessies kan betekenen.

Steeds zal men de weg, die de Lufthansa in dit niet eenvoudige probleem gaat, getekend zien door technische perfectie als hechte ondergrond en onverwachte prestaties als stimulans.

Als zodanig betekent de Lufthansa een belangrijke pretendent voor de nog vrije luchtweg tussen de Oude en Nieuwe Wereld. Daar over enkele jaren de participatie aan deze lijn definitief zal zijn verdeeld, is het interessant in dit stadium van groei, de ontwikkeling nauwkeurig te volgen.

VOETGANGERS EN WIELRIJDERS.

Uit de verkeersongelukken en uit de analyses, waarvan zij vergezeld gaan, blijkt, dat voetgangers en wielrijders in een groot aantal procenten omkomen tenemend aantal dier ongevallen betrokken zijn. Dit wil niet zeggen, dat zij er de oorzaak, of de schuld, van zijn, maar zeer vaak is dit toch wel het geval.

Voetgangers, die niet tevens wielrijders of automobilisten zijn en dus van rijverkeer geen actieve ervaring bezitten, zullen licht door onkunde gevaar veroorzaken. Wielrijders, merendeels jonge mensen, geven vaak blijk van gebrek aan verantwoordelijkheid en zijn geneigd al te demonstratief te laten merken, dat de openbare weg even goed voor hen bestemd is als voor automobilisten. De overgrote meerderheid der wielrijders heeft nooit een auto bestuurd en kan zich dus niet op het standpunt van automobilisten plaatsen, van wier mogelijkheden zij weinig of niets begrijpen.

Aan de andere kant vergeet de automobilist, als hij aan het stuur zit, nogal licht hoe hij voelde en dacht, toen hij het nog met een rijwiel doen moest en zelfs hoe zijn positie als voetganger (een positie, die hij ondanks zijn auto, toch nog dagelijks inneemt) vaak is.

De enige klasse van „weg-gebruikers”, die aan controle onderworpen is, zijn de bestuurders van motor- en paardenvoertuigen. De verplichtingen der wielrijders zijn in hoofdzaak hiertoe beperkt, dat zij niet aan de verkeerde kant van de weg rijden, dat hun fiets voorzien is van een bel en, 's avonds, van een voorlicht, en een rode achter-reflector.

Het aantal wielrijders is de laatste vijf of zes jaren sterk toegenomen. Dat deze zo sterk zijn toegenomen, komt o.a. door de gemakkelijke voorwaarden waarop fietsen hier te krijgen zijn.

Zeker een voordeel, vooral voor arbeiders als b.v. de Portugezen, die nog al een betrekkelijk eind moeten lopen van hun kamp naar het werk en omgekeerd.

Het is dan ook bij het uitgaan van de Isla op de weg om het Schottegat een gekriool van wielrijders, voetgangers en auto's, dat men er nog werkelijk verwonderd over staat, dat er niet meer ongelukken gebeuren.

Toch gebeuren deze. De vorige week nog moest een wielrijder zijn onvoorzichtigheid, of misschien beter zijn onkunde met de dood bekopen.

Ook in Nederland kennen we veel fietssers. Zoveel zelfs dat procentgewijze Curacao dit in de verste verte nog niet kan benaderen.

Hier is men nog niet gelijk de Nederlanders, met een fiets geboren in plaats van met benen. (O neen, dit laatste gaat niet op; de Nederlanders worden wel geboren met benen; anders zouden zij niet kunnen fietsen, maar zij worden dan toch zeker geboren met pedalen aan hun voeten, net als Paderewski).

Maar het grote verschil met Nederland en daarmee het veel grotere gevaar is, dat hier nog twee andere dingen ontbreken.

Ten eerste, datgene wat wij „wielrijderstraditie” zouden willen noemen; ten tweede voldoende faciliteiten voor wielrijders.

De traditie kan niet gemaakt worden; zij moet geleidelijk ontstaan. In Nederland heeft zij zich ontwikkeld onder omstandigheden, zo gunstig als zich hier niet meer kunnen voordien. Het rijwielverkeer immers had in Nederland reeds grote betekenis, toen het vorige verkeer nog voornamelijk uit een geïsoleerde hooftweg of een stoomtram bestond. Ook hun eerste faciliteiten kregen de Nederlandse fietssers onder gunstige omstandigheden. Rijwielpaden werden aangelegd in, en misschien zelfs vóór de tijd, waarin de eerste automobielen kwamen. Zij werden aangelegd omdat de Nederlandse kei- en kielwegen nagenoeg onberijdbaar waren voor fietsen. Hier daarentegen kreeg het rijwielverkeer eerst en grotere omvang, toen Curacao om de stad, in alle richtingen doorsnaeden was door volmaakt effe autowegen. De wielrijder kon geen betere baan verlangen dan zulk een autoweg.

De rijwielpaden in Nederland waarborgen de veiligheid van den fietser, maar dit was niet de oorzaak van hun ontstaan. De fietssers waren aan die paden gevend vóór Nederland goede wegen kreeg en de fietspaden, die eerst geïnd hadden om den wielrijder de gladde baan te geven, de nieuwe functie kregen zijn veiligheid te verschaffen.

Hier ontbreken wielrijders nog geheel. En we menen zelfs dat toen bij de aanleg van de Van-Slobbe-weg, door de Commissie Vellig Verkeer, gewezen werd op de noodzakelijkheid van een rijwielpad, dit werd geweigerd.

We hebben hier feitelijk eenzelfde toestand als in Engeland, waar ook het rijwielverkeer ontstond na de auto.

Misschien is het daarom goed de aandacht te vestigen, op de wijze waarop men aldaar naar een oplossing zoekt van de ontstane moeilijkheden.

In de tweede helft van 1936 benoemde de regering een adviserende transportraad, die, na werkzaamheden welke acht maanden geduurd hebben, een rapport uitgebracht heeft, dat binnen drie weken aan den minister van vervoer ter hand gesteld zal worden. Naar de „Daily Herald” wordt in dit rapport voorge-



SUDETEN-DUITSE VLUCHTELINGEN. Een stroom van vluchtelingen uit het Sudeten Duitse gebied in Tsjecho-Slowakije vluchtten naar Duitsland. Hierboven een groepje gevluchte vrouwen en kinderen.

Het beste adres voor schoenen en hoeden is
EL PROGRESO
BREEDESTRAAT 117 A. OTRABANDA.

steld, dat wielrijders verplicht zullen worden:

1. nummerplaatjes aan hun rijwielen te bevestigen.
2. de reflectors op het achter-spatbord te vervangen door lampen.
3. rijwielpaden te gebruiken.

Verder zullen wielrijders op dezelfde voet als automobilisten vervolgd kunnen worden wegens gewarig en onvoorzichtig rijden.

Een voorstel tot belasting van rijwielen werd evenwel door de raad verworpen.

De vier bovengenoemde maatregelen stemmen overeen met de wensen van het departement van binnenlandse zaken, de politie en de automobiel-organisaties, maar de rijwielrijdersorganisaties hebben zich steeds met hand en tand verzet.

In zoverre lijken de maatregelen doeltreffend, dat de nummerplaatjes niet bijdragen tot de veiligheid, doch slechts de taak der politie vergemakkelijken om personen, die de veiligheid in gevaar brengen, op te sporen; en verder dat de rijwielpaden, om gebruikt te worden, er ook zijn moeten, en dat het jaren duren zal aler alle hoofdwegen door zulke paden geflankeerd worden.

Wat voetgangers aangaat, overweegt de ministers voor transport, Leslie Burgin, ook deze aan zekere voorschriften te onderwerpen. Het voornaamste daarvan zou zijn dat zij de hoofdstraten der steden alleen zouden mogen oversteeken op hiertoe bestemde punten. Hiermede is in enkele drukke Londense straten sinds enige tijd reeds een proefneming gedaan, met welker resultaten de overheden tevreden schijnen te zijn. Het systeem, dat op 't voornaamste plein van Hammersmith op nogal grote schaal toegepast is, bestaat hierin, dat langs het trottoir hekken geplaatst wordt, zodat men het alleen verlaten kan op het voor oversteeken bestemde punt.

Proeven zijn ook genomen in meer centrale wijken, zoals Oldgate (in de City) en King's Cross, en de minister is tot de conclusie gekomen, dat deze „verplichte“ overgangen zo goed voldaan hebben, dat zij ook aangebracht dienen te worden in een groot aantal drukke straten.

Of het mogelijk zal zijn dit systeem in te voeren in de voornaamste hoofdstraten, moet nog blijken. De hekken vormen een belemmering en kunnen vooral op die kruispunten, waar de trottoirs op vele uren van de dag overvol zijn, veel moeilijkheden veroorzaken.

Wat de minister nog niet van plan schijnt te zijn, is de voetgangers verantwoordelijk te stellen voor „gevaarlijk lopen“. Zeer vaak brengen voetgangers hierdoor elkaar en anderen in gevaar en niet alleen, door onkunde, maar ook het zij door roekeloosheid, het zij door egoïsme.

Dat de rechtshandelingen, blijkt hieruit, dat onlangs een dame veroordeeld is tot het betalen van schadevergoeding aan een automobilist, die door de manier, waarop zij de weg overstak, een ongeval had gekregen.

UIT DE INTERNATIONALE PERS.

HOE DE TSJECHEN ER 20 JAAR GELEDEN OVER DACHTEN.

In een oude klapper van twintig jaar geleden, n.l. 7 October 1918, las de Redactie van „Ons Noorden“ een verslag van een vergadering van het Oostenrijks parlement, in de laatste dagen van de wereldoorlog, kort voor de ineenstorting van Duitsland. We laten dit verslag, dat momenteel weer historische betekenis krijgt, hier letterlijk volgen:

„Over de jongste zittingen van het Oostenrijks-huis van Afgevaardigden en de daar door de premier von Hussarek gehouden redevoering, komen interessante berichten. Loges en galerijen waren dicht bezet, de zaal zelfs zeer goed bezocht. President dr. Grose leidde de besprekingen in met de vermaning, om in deze ernstige tijden alle onenigheden te vergeeten en zich allen één te tonen.

Hij besloot zijn inleidende woord met een „leve de keizer“, dat rechts en links luide „werkliank vond, terwijl de Tsjechen, Zuid-Slaven en sociaaldemocraten zwegen.

De premier Jhr. von Hussarek, stond op om zijn bekende program-rede te

Christelijke Liefde.

Het was Allerzielendag. De hemel was met grauwe wolken bedekt, een dichte nevel omsluitte de omtrek, het was echt Novemberweer. In het bos zag het er treurig en eenzaam uit, de takken der bomen waren onbladerd, kaal en stijf strekten zij zich ten hemel, door hare kruinen heen zag men de eenzonige, grijze lucht. Geen vogel zong in de twigen, geen vlinder zweefde over het gras en struik, geen enkele bloem verlustigde het oog, in de gure herfstlucht.

Het was stil in het bos, het enigste geluid was het ritselen der dorre bladeren onder voeten van een man, die met vingre tred tussen de bomen voortstapte.

Het was een oude man, alhoewel zijn haar reeds hien, daar vergrijsd zag; ontharede rimpels doorploegden zijn voorhoofd, in zijn ingezonken wangen waren diepe groeven gegraven, zweetdruppels lagen op zijn gelaat. Onzeker rolden zijn ogen heen en weer, het was alsof hij vreesde, dat achter een boom een wild dier op de loer lag, dat zich op hem zou storten.

Nu hield hij in zijn vaart, even stil, hij was geheel buiten adem en een plotselinge duizeling noodzaakte hem zich aan een boom vast te klampen, wilde hij niet ter aarde vallen.

houden. Hij werd door de Tsjechen begroet met de uitroep „de minister-president, die zijn woord niet weet te houden.“

Spreeker behandelde dan de gebeurtenissen op de Balkan; in verband met de militaire toestand wees hij op het trouw vasthouden aan het bondgenootschap met Duitsland.

De Tsjechen interrumpen de spreker met de kreten: „Los van Duitsland“, „Los van de Hohenzollern“.

Voortdurend werd de premier bij het vervolg zijner redevoering door de Tsjechen onderbroken, zodat soms gehele stukken der rede niet konden worden verstaan.

Bij zijn uiteenzetting van de vredesdoelinden werd spreker bij zijn verklaring over Bosnië in de rede gevallen door de Tsjechen en de Zuid-Slaven, die heftig te keer gingen tegen Hongarije en tegen „Tisza, den bloedhond“. De minister besloot zijn redevoering, nogmaals menend tot eensgezindheid, van Duitse en Poolse zijde luide toegejuicht terwijl de Tsjechen met veel rumoer aan hun misnoegdheid uiting gaven.

Van andere zijde wordt nog het volgende gemeld:

In het Huis van Afgevaardigden hebben zich stormachtige tonelen afgespeeld. Toen de minister-president sprak over Oostenrijks bondgenootschap met de Tsjechen, een storm van verontwaardiging los. „Dat is Oostenrijks ongeluk“, werd er geroepen. „Los van Duitsland“, „Weg met Keizer Wilhelm“, hierop volgden enige beledigingen van den Duitschen Keizer. De Tsjechen zetten hun interrupties voor en terwijl de premier over Duitsland sprak, riepen zij: „Die houden toch geen woord“, Duitsland wil zich vrijmaken“, Duitsland heeft geheel Europa leeggeplunderd“. Een ander riep: „Gij zijt enkel comedianten en rovers“, ons parool is: „Los van Duitsland“. Een Tsjechische socialist riep: „Gij zijt knechten van de Hohenzollern, bondgenoten hebben zij niet meer, zelfs de Turken niet.“

Naar gemeld wordt hebben alle leden van het Tsjechische nationaal comité hun testament gemaakt. Zij zijn bereid leven en goed te offeren. Hun doel is de vorming van een onafhankelijk Bohemen, een grote natie, tezamen met de Slaven en een staat op Bolsjewistische grondslag met verdeling van alle natuurlijke rijkdommen.

Men wil niet meer onderhandelen, het gaat thans om alles of niets. Er is geen terug meer mogelijk.

Aldus de houding der Tsjechen 20 jaar geleden tegen over de Duitsers.

De rollen zijn wel spoedig omgekeerd.

PAULA EN ANGELA: DE ZUSTERS VAN HITLER.

Voor de eerste maal, aldus „Paris Soir“ zijnde de twee zusters van Hitler, Angela en Paula, tezamen met Adolf, op een partij-congres van Neurenberg vormde de gelegenheid voor deze familiebijeenkomst.

Angela is de dochter van Aloysius Hitler en zijn eerste vrouw, Anna. Zij is dus een halfzuster van den Führer. Zij is ouder dan hij. Zij is een grote, bruine vrouw met vastberaden gelaatstreken. Zij bracht haar jeugd in Wenen door, en moest hard werken om te leven. Men zegt, dat zij cuisinière is geweest. Zij huwde met een arbeider Raupel. Ongeveer een jaar of tien geleden werd zij weduwe, en sindsdien leefde zij teruggetrokken in de Oostenrijkse hoofdstad. Met belangstelling en verwondering volgde zij de carrière van haar halfbroer.

Toen deze zich een woning had laten bouwen te Berchtesgaden, schreef hij aan Angela:

— Wil je in mijn huis wonen? Ik heb een huishoudster nodig.....

Angela kwam, en vond een nieuwe echtgenoot, Professor Martin Hamisch. Het huwelijk werd in alle stilte voltrokken. Angela-Hamisch-Hitler leert zeer eenvoudig, ontvangt niemand en spreekt nooit over politiek.

Zij onderhoudt weinig relaties met haar broer, maar zorgt voor de huishouding. Paula is de dochter van Aloysius Hitler en Clara Polki, en heeft aldus dezelfde vader en moeder als Adolf. Zij is 41 jaar oud en leeft te Wenen. Zij is groot en mager. Ook zij ontving op zekere dag een schrijven van haar broer:

„Zo stond hij een paar minuten tegen de boom geleend, een verscheiden gebroken, arme stumperd.“

Het was een ruwe, gure Novemberdag, dezelfde als van jaren, toen hij, de wildheid, den boswachter, die hem op heterdaad betrapt, had doodgeschoten.

Van af deze ongelukkige dag was hij uit zijn vaderland gevlucht en had een zwervend leven geleid. Menig keer was hij wegens diefstal voor het gerecht gebracht en nog niet lang geleden had men hem, wegens een in toorn begane mishandeling, tot meerdere jaren tuchthuisstraf veroordeeld. Bij zijn overbrenging naar de gevangenis was het hem gelukt te ontvluchten en het bos te bereiken.

Waar hij zich bevond, wist hij niet, het kon hem, ook niet schelen, als hij maar kon ontkomen. Tot zijn ontzetting bemerkte hij spoedig dat hij te veel van zijn krachten had geveerd; maar hij siddert niet slechts bij de gedachte, dat men zijn spoor gevonden had en men hem zou achterhalen, hij kreeg ook de vreselijke ingeving, dat hij niet meer in staat zou zijn een bewoond huis te bereiken en in het bos zou moeten sterven, tot straf en vergelding voor de misdaad, die hij eens in een bos had begaan.

Geheel uitgeput zonk hij temeer in het dorre gebladerde en sloot de ogen, even snel opende hij ze weer vol ontzetting, het in doodsnood ontstelde gelaat van

Verwijderd vergif en zuren uit uw nieren.

Verbeterd gezondheid en houdt op met 's nachts wakker te worden.

Wanneer de nieren niet goed functioneren, worden zij zwak — de blaas wordt geïrriteerd, dikwijls is de afvoer weinig, pijnlijk en brandend — u slaapt slecht en u moet telkens naar de privet.

De beste, veiligste en goedkoopste manier om aan deze lastigheden een einde te maken en activiteit te brengen in de nieren en blaas is bij welke apotheek ook voor f 0.75 een doosje capsules Haarlemmer Olie van het merk „Medalla de Oro“ (Gold Medal) te kopen en het te gebruiken als aanwijzing. U zult niet teleurgesteld worden. Let wel, dat ze U capsules Haarlemmer Olie van het merk „Medalla de Oro“ (Gold Medal) geven, die de echte is.

De ingrediënten komen vanuit Haarlem Holland. Het versterkt de nieren en het is een goed diureticum.

Vergeet niet dat de symptomen van nier- en blaaskwalen zijn: rugpijn, kramp aan de voeten, oogpijn, transpireren in de handen en zenuwachtigheid.

4

„Wilt ge, dat ik een dokter voor u aanstel?“

„Ach neen“, gaf hij ten antwoord, „ik heb slechts rust nodig. Als gij mij“ voegde hij er hapzend aan toe, „als gij mij deze nacht een onderkomen geven wilt, zal ik u eeuwig dankbaar zijn.“

„Dat wil ik graag“, zeide de oude man, „maar het is reeds zo donker geworden, ik zal de lamp aansteken.“

Bij deze woorden ging hij naar een tafeltje, waarboven een donkere schaduw de ontrekken van een groot schilderij op de muur te zien gaf.

De grijsaard maakte licht en nu verbreedde de kamer een vriendelijke, heitere schijn, die de schilderij tegen de muur sterker verlichtte.

Het stelde een schone, jongen man voor in levensgrote, de blauwe ogen blikte vriendelijk neder uit het blozende gelaat.

Ieder, die de beeltenis beschouwde, kreeg een welwillende indruk van den genen dien 't voorstelde; alleen de vreemde niet. Nauwelijks had hij er een blik op geslagen, of afgrizen was op zijn gezicht te lezen een kreuk, die door merg en been drong, ontvlood zijn lippen; zijn ogen bleven strak op de vriendelijke verschijning gericht, die hem uit de omlijsting scheen toe te lachen.

Als de grijsaard de ontsteltenis en

gegaan, toen op voordracht van Van Houten, Bolland werd benoemd tot hoogleraar te Leiden, omdat hij revolutionair propagandist was van het ongelooft.

Wanneer wij dus, uit de voorhanden gegevens, een verwachting vormen van de nieuwe leiding onzer liberalen, kan het geen andere zijn dan deze, dat te wachten is een „conservatieve“ leiding in de zin van anti-democratisch en anti-positieve Christendom voor de staatkunde verwerpt.

Zij, die hebben voorspeld, dat hieraan de liberale partij zou te gronde gaan, hebben gelijk gekregen: de nieuwe leider zal haar doodgraver zijn.

H. P. M.

„Wilt ge, dat ik een dokter voor u aanstel?“

„Ach neen“, gaf hij ten antwoord, „ik heb slechts rust nodig. Als gij mij“ voegde hij er hapzend aan toe, „als gij mij deze nacht een onderkomen geven wilt, zal ik u eeuwig dankbaar zijn.“

„Dat wil ik graag“, zeide de oude man, „maar het is reeds zo donker geworden, ik zal de lamp aansteken.“

Bij deze woorden ging hij naar een tafeltje, waarboven een donkere schaduw de ontrekken van een groot schilderij op de muur te zien gaf.

De grijsaard maakte licht en nu verbreedde de kamer een vriendelijke, heitere schijn, die de schilderij tegen de muur sterker verlichtte.

Het stelde een schone, jongen man voor in levensgrote, de blauwe ogen blikte vriendelijk neder uit het blozende gelaat.

Ieder, die de beeltenis beschouwde, kreeg een welwillende indruk van den genen dien 't voorstelde; alleen de vreemde niet. Nauwelijks had hij er een blik op geslagen, of afgrizen was op zijn gezicht te lezen een kreuk, die door merg en been drong, ontvlood zijn lippen; zijn ogen bleven strak op de vriendelijke verschijning gericht, die hem uit de omlijsting scheen toe te lachen.

Als de grijsaard de ontsteltenis en

gegaan, toen op voordracht van Van Houten, Bolland werd benoemd tot hoogleraar te Leiden, omdat hij revolutionair propagandist was van het ongelooft.

Wanneer wij dus, uit de voorhanden gegevens, een verwachting vormen van de nieuwe leiding onzer liberalen, kan het geen andere zijn dan deze, dat te wachten is een „conservatieve“ leiding in de zin van anti-democratisch en anti-positieve Christendom voor de staatkunde verwerpt.

Zij, die hebben voorspeld, dat hieraan de liberale partij zou te gronde gaan, hebben gelijk gekregen: de nieuwe leider zal haar doodgraver zijn.

H. P. M.

„Wilt ge, dat ik een dokter voor u aanstel?“

„Ach neen“, gaf hij ten antwoord, „ik heb slechts rust nodig. Als gij mij“ voegde hij er hapzend aan toe, „als gij mij deze nacht een onderkomen geven wilt, zal ik u eeuwig dankbaar zijn.“

„Dat wil ik graag“, zeide de oude man, „maar het is reeds zo donker geworden, ik zal de lamp aansteken.“

Bij deze woorden ging hij naar een tafeltje, waarboven een donkere schaduw de ontrekken van een groot schilderij op de muur te zien gaf.

De grijsaard maakte licht en nu verbreedde de kamer een vriendelijke, heitere schijn, die de schilderij tegen de muur sterker verlichtte.

Het stelde een schone, jongen man voor in levensgrote, de blauwe ogen blikte vriendelijk neder uit het blozende gelaat.

Ieder, die de beeltenis beschouwde, kreeg een welwillende indruk van den genen dien 't voorstelde; alleen de vreemde niet. Nauwelijks had hij er een blik op geslagen, of afgrizen was op zijn gezicht te lezen een kreuk, die door merg en been drong, ontvlood zijn lippen; zijn ogen bleven strak op de vriendelijke verschijning gericht, die hem uit de omlijsting scheen toe te lachen.

Als de grijsaard de ontsteltenis en

gegaan, toen op voordracht van Van Houten, Bolland werd benoemd tot hoogleraar te Leiden, omdat hij revolutionair propagandist was van het ongelooft.

Wanneer wij dus, uit de voorhanden gegevens, een verwachting vormen van de nieuwe leiding onzer liberalen, kan het geen andere zijn dan deze, dat te wachten is een „conservatieve“ leiding in de zin van anti-democratisch en anti-positieve Christendom voor de staatkunde verwerpt.

Zij, die hebben voorspeld, dat hieraan de liberale partij zou te gronde gaan, hebben gelijk gekregen: de nieuwe leider zal haar doodgraver zijn.

H. P. M.

„Wilt ge, dat ik een dokter voor u aanstel?“

„Ach neen“, gaf hij ten antwoord, „ik heb slechts rust nodig. Als gij mij“ voegde hij er hapzend aan toe, „als gij mij deze nacht een onderkomen geven wilt, zal ik u eeuwig dankbaar zijn.“

„Dat wil ik graag“, zeide de oude man, „maar het is reeds zo donker geworden, ik zal de lamp aansteken.“

Bij deze woorden ging hij naar een tafeltje, waarboven een donkere schaduw de ontrekken van een groot schilderij op de muur te zien gaf.

De grijsaard maakte licht en nu verbreedde de kamer een vriendelijke, heitere schijn, die de schilderij tegen de muur sterker verlichtte.

Het stelde een schone, jongen man voor in levensgrote, de blauwe ogen blikte vriendelijk neder uit het blozende gelaat.

Ieder, die de beeltenis beschouwde, kreeg een welwillende indruk van den genen dien 't voorstelde; alleen de vreemde niet. Nauwelijks had hij er een blik op geslagen, of afgrizen was op zijn gezicht te lezen een kreuk, die door merg en been drong, ontvlood zijn lippen; zijn ogen bleven strak op de vriendelijke verschijning gericht, die hem uit de omlijsting scheen toe te lachen.

Als de grijsaard de ontsteltenis en

gegaan, toen op voordracht van Van Houten, Bolland werd benoemd tot hoogleraar te Leiden, omdat hij revolutionair propagandist was van het ongelooft.

gegaan, toen op voordracht van Van Houten, Bolland werd benoemd tot hoogleraar te Leiden, omdat hij revolutionair propagandist was van het ongelooft.

Wanneer wij dus, uit de voorhanden gegevens, een verwachting vormen van de nieuwe leiding onzer liberalen, kan het geen andere zijn dan deze, dat te wachten is een „conservatieve“ leiding in de zin van anti-democratisch en anti-positieve Christendom voor de staatkunde verwerpt.

Zij, die hebben voorspeld, dat hieraan de liberale partij zou te gronde gaan, hebben gelijk gekregen: de nieuwe leider zal haar doodgraver zijn.

H. P. M.

„Wilt ge, dat ik een dokter voor u aanstel?“

„Ach neen“, gaf hij ten antwoord, „ik heb slechts rust nodig. Als gij mij“ voegde hij er hapzend aan toe, „als gij mij deze nacht een onderkomen geven wilt, zal ik u eeuwig dankbaar zijn.“

„Dat wil ik graag“, zeide de oude man, „maar het is reeds zo donker geworden, ik zal de lamp aansteken.“

Bij deze woorden ging hij naar een tafeltje, waarboven een donkere schaduw de ontrekken van een groot schilderij op de muur te zien gaf.

De grijsaard maakte licht en nu verbreedde de kamer een vriendelijke, heitere schijn, die de schilderij tegen de muur sterker verlichtte.

Het stelde een schone, jongen man voor in levensgrote, de blauwe ogen blikte vriendelijk neder uit het blozende gelaat.

Ieder, die de beeltenis beschouwde, kreeg een welwillende indruk van den genen dien 't voorstelde; alleen de vreemde niet. Nauwelijks had hij er een blik op geslagen, of afgrizen was op zijn gezicht te lezen een kreuk, die door merg en been drong, ontvlood zijn lippen; zijn ogen bleven strak op de vriendelijke verschijning gericht, die hem uit de omlijsting scheen toe te lachen.

Als de grijsaard de ontsteltenis en

gegaan, toen op voordracht van Van Houten, Bolland werd benoemd tot hoogleraar te Leiden, omdat hij revolutionair propagandist was van het ongelooft.

Wanneer wij dus, uit de voorhanden gegevens, een verwachting vormen van de nieuwe leiding onzer liberalen, kan het geen andere zijn dan deze, dat te wachten is een „conservatieve“ leiding in de zin van anti-democratisch en anti-positieve Christendom voor de staatkunde verwerpt.

Zij, die hebben voorspeld, dat hieraan de liberale partij zou te gronde gaan, hebben gelijk gekregen: de nieuwe leider zal haar doodgraver zijn.

H. P. M.

„Wilt ge, dat ik een dokter voor u aanstel?“

„Ach neen“, gaf hij ten antwoord, „ik heb slechts rust nodig. Als gij mij“ voegde hij er hapzend aan toe, „als gij mij deze nacht een onderkomen geven wilt, zal ik u eeuwig dankbaar zijn.“

„Dat wil ik graag“, zeide de oude man, „maar het is reeds zo donker geworden, ik zal de lamp aansteken.“

Bij deze woorden ging hij naar een tafeltje, waarboven een donkere schaduw de ontrekken van een groot schilderij op de muur te zien gaf.

De grijsaard maakte licht en nu verbreedde de kamer een vriendelijke, heitere schijn, die de schilderij tegen de muur sterker verlichtte.

Het stelde een schone, jongen man voor in levensgrote, de blauwe ogen blikte vriendelijk neder uit het blozende gelaat.

Ieder, die de beeltenis beschouwde, kreeg een welwillende indruk van den genen dien 't voorstelde; alleen de vreemde niet. Nauwelijks had hij er een blik op geslagen, of afgrizen was op zijn gezicht te lezen een kreuk, die door merg en been drong, ontvlood zijn lippen; zijn ogen bleven strak op de vriendelijke verschijning gericht, die hem uit de omlijsting scheen toe te lachen.

Als de grijsaard de ontsteltenis en

gegaan, toen op voordracht van Van Houten, Bolland werd benoemd tot hoogleraar te Leiden, omdat hij revolutionair propagandist was van het ongelooft.

Wanneer wij dus, uit de voorhanden gegevens, een verwachting vormen van de nieuwe leiding onzer liberalen, kan het geen andere zijn dan deze, dat te wachten is een „conservatieve“ leiding in de zin van anti-democratisch en anti-positieve Christendom voor de staatkunde verwerpt.

Zij, die hebben voorspeld, dat hieraan de liberale partij zou te gronde gaan, hebben gelijk gekregen: de nieuwe leider zal haar doodgraver zijn.

H. P. M.

„Wilt ge, dat ik een dokter voor u aanstel?“

„Ach neen“, gaf hij ten antwoord, „ik heb slechts rust nodig. Als gij mij“ voegde hij er hapzend aan toe, „als gij mij deze nacht een onderkomen geven wilt, zal ik u eeuwig dankbaar zijn.“

„Dat wil ik graag“, zeide de oude man, „maar het is reeds zo donker geworden, ik zal de lamp aansteken.“

Bij deze woorden ging hij naar een tafeltje, waarboven een donkere schaduw de ontrekken van een groot schilderij op de muur te zien gaf.

De grijsaard maakte licht en nu verbreedde de kamer een vriendelijke, heitere schijn, die de schilderij tegen de muur sterker verlichtte.

Het stelde een schone, jongen man voor in levensgrote, de blauwe ogen blikte vriendelijk neder uit het blozende gelaat.

Ieder, die de beeltenis beschouwde, kreeg een welwillende indruk van den genen dien 't voorstelde; alleen de vreemde niet. Nauwelijks had hij er een blik op geslagen, of afgrizen was op zijn gezicht te lezen een kreuk, die door merg en been drong, ontvlood zijn lippen; zijn ogen bleven strak op de vriendelijke verschijning gericht, die hem uit de omlijsting scheen toe te lachen.

Als de grijsaard de ontsteltenis en

gegaan, toen op voordracht van Van Houten, Bolland werd benoemd tot hoogleraar te Leiden, omdat hij revolutionair propagandist was van het ongelooft.

Wanneer wij dus, uit de voorhanden gegevens, een verwachting vormen van de nieuwe leiding onzer liberalen, kan het geen andere zijn dan deze, dat te wachten is een „conservatieve“ leiding in de zin van anti-democratisch en anti-positieve Christendom voor de staatkunde verwerpt.

Zij, die hebben voorspeld, dat hieraan de liberale partij zou te gronde gaan, hebben gelijk gekregen: de nieuwe leider zal haar doodgraver zijn.

H. P. M.

„Wilt ge, dat ik een dokter voor u aanstel?“

„Ach neen“, gaf hij ten antwoord, „ik heb slechts rust nodig. Als gij mij“ voegde hij er hapzend aan toe, „als gij mij deze nacht een onderkomen geven wilt, zal ik u eeuwig dankbaar zijn.“

„Dat wil ik graag“, zeide de oude man, „maar het is reeds zo donker geworden, ik zal de lamp aansteken.“

Bij deze woorden ging hij naar een tafeltje, waarboven een donkere schaduw de ontrekken van een groot schilderij op de muur te zien gaf.

De grijsaard maakte licht en nu verbreedde de kamer een vriendelijke, heitere schijn, die de schilderij tegen de muur sterker verlichtte.

Het stelde een schone, jongen man voor in levensgrote, de blauwe ogen blikte vriendelijk neder uit het blozende gelaat.

Ieder, die de beeltenis beschouwde, kreeg een welwillende indruk van den genen dien 't voorstelde; alleen de vreemde niet. Nauwelijks had hij er een blik op geslagen, of afgrizen was op zijn gezicht te lezen een kreuk, die door merg en been drong, ontvlood zijn lippen; zijn ogen bleven strak op de vriendelijke verschijning gericht, die hem uit de omlijsting scheen toe te lachen.

Als de grijsaard de ontsteltenis en

gegaan, toen op voordracht van Van Houten, Bolland werd benoemd tot hoogleraar te Leiden, omdat hij revolutionair propagandist was van het ongelooft.

Wanneer wij dus, uit de voorhanden gegevens, een verwachting vormen van de nieuwe leiding onzer liberalen, kan het geen andere zijn dan deze, dat te wachten is een „conservatieve“ leiding in de zin van anti-democratisch en anti-positieve Christendom voor de staatkunde verwerpt.

Zij, die hebben voorspeld, dat hieraan de liberale partij zou te gronde gaan, hebben gelijk gekregen: de nieuwe leider zal haar doodgraver zijn.

H. P. M.

„Wilt ge, dat ik een dokter voor u aanstel?“

„Ach neen“, gaf hij ten antwoord, „ik heb slechts rust nodig. Als gij mij“ voegde hij er hapzend aan toe, „als gij mij deze nacht een onderkomen geven wilt, zal ik u eeuwig dankbaar zijn.“

„Dat wil ik graag“, zeide de oude man, „maar het is reeds zo donker geworden, ik zal de lamp aansteken.“

Bij deze woorden ging hij naar een tafeltje, waarboven een donkere schaduw de ontrekken van een groot schilderij op de muur te zien gaf.

Voor Uw kinderen



Toddy

3 MAAL PER DAG.

OPGELET!

Groot heuglijk feit op Curaçao!!!

Het Bestuur van de CURAÇAOSCHE SPORT CLUB maakt hierbij bekend aan hare leden en aan het geachte publiek in 't algemeen, dat er op den 15de Novber a.s., des namiddags te 4 uur precies, op een der banen van de Club, een tennisdemonstratie gespeeld zal worden tussen de wereldkampioenen Messrs. FRED PERRY en ELLSWORTH VINES Jr.

Toegangskaartjes à f 5.00, f 4.00 en f 3.00, verkrijgbaar bij A. D. Jonckheer, Jossy Capriles & Co; de Jongh's Sporthuis en Janknegt (Asiento).

Bespreekt s.v.p. tijdig Uwe plaatsen, om teleurstelling te voorkomen.

Zegt het voort!!!



Maak geen put voor je eigen.

Vraag aan andere Chauffeurs hoe diep de put was, dat ze voor hun eigen gemaakt hebben door 't kopen van inferieure banden. Doe ze dan niet na, maar koop

Firestone banden,

en U krijgt waar voor Uw geld.

Firestone Service Store



STEEDS IN VOORRAAD

GROOTE PARTIEN PRIMA DAKPANNEN.

F. Vreugdenhil.

DE

VOOR NIEUWE GEZONDHEID Sanatogen!

Wanneer het lichaam door ziekte of zorgen is afgemat, dan is Sanatogen een heerlijke uitkomst. Iedere slok Sanatogen betekent nieuwe gezondheid, die aan het lichaam wordt toegevoegd. Men voelt, hoe de krachten terugkeeren, men voelt hoe een stroom van nieuw leven door het lichaam vloeit.

Speedig — veel spoediger dan gij zoudt verwachten — sult gij door Sanatogen weer genieten van dat heerlijke gevoel van jeugdige gezondheid, van overstromende vitaliteit.

Het over de heele wereld bekende artsblad „The Lancet” schrijft:
„Er zijn overvloedige bewijzen voor de waarde van Sanatogen als een versterkend voedsel, in het bijzonder in gevallen van algemeene zwakte.”

Begin nog vandaag met Sanatogen.
Iedere apotheker heeft het.

Sanatogen



CHINOL

DE DEGELIJKSTE
LAKVERF VOOR
BINNEN en BUITEN

Duurzaam
Kleurecht
Elastisch
Weerbestendig

Verf Van Vettewinkel

H. VETTEWINKEL EN ZONEN - AMSTERDAM



JOHNNIE WALKER
Geen betere WHISKY te verkrijgen
MORRIS E. CURIEL & SONS
Agenten.

LA CASA HOLANDESA

Breede str. 83. Otrab. Telefoon 302.

Steeds voorradig:

Witte kool
Roode kool
Wortelen
Knolraap
Prima Aardappelen,
alle soorten.
W. MAAT.

CASA HOLANDESA Otrabanda

V. ROSSEM'S
Poorters-Toeback
DE BESTE VARINAS



KATOEN-OOGST. In Brazilië is de katoen-oogst in volle gang en op de plantages in de staat Sao Paulo neemt de kleine Sambo deel aan het plukken van de katoen.

Avontuurlijke reis
van de „Holland“.

HOLLAND'S vlag, je bent mijn glorie! Voornamelijk om onze naam als zeevarend volk hoog te houden, trok Jacob Kuijt uit Zaandijk er verleden jaar Augustus op uit met een notedopje van vier ton, een 40 jaar oude Noorse loodskotter, vol goede moed om de wereld rond te zeilen. Ziekte van zijn maat bellette hem dit voornemen geheel ten uitvoer te brengen, maar hij legde niettemin ruim 14.000 mijlen af, om eindelijk, na ruim een jaar, weer behouden in Holland aan te komen. Donderdagavond, 8 September om 8 uur liep hij bij Hoek van Holland de Waterweg binnen.

In het Jachthaventje aan de Hoek, aldus de Maasbode correspondent, deint de „Holland“ op de brakke golven. De zeilen zijn gereefd. Het smalle plankier, dat ver in het water steekt om de boten te bereiken, steekt meters boven het dek van dit kleine, brede vaartuigje uit. Is het werkelijk waar, dat met dit speelgoedbootje.....? Het ziet er stevig uit weliswaar, doch wie er enige notie van heeft, hoe de zee kan spoken, vraagt zich af hoe het mogelijk is geweest in dit notedopje zonder ongelukken maanden lang de elementen te trotseren.

Geen teken van leven aan boord. Maar als we roepen komt eindelijk het lachende, gebruikte gezicht van een Surinamer uit het luik duiken. Of Jacob Kuijt, de gezagvoerder aan boord is?

De Surinamer licht en vertelt, dat de baas op reis is, naar Zaandijk, waar vrouw en kinderen op hem wachten. Maar laat in de middag zal hij terugkeren, want als het enigszins mogelijk is, wordt vanavond nog het ruime sop gekozen, om het scheepje IJmuiden binnen te loodsen.

We moeten ons schikken in ons lot en wachten. Doch het wordt beloond. Toen als Jacob Kuijt terugkomt en ons toestaat zijn kleine kajuit binnen te treden, zit hij al spoedig op zijn praatstoel. We behoeven zelfs niet eens veel te vragen.

De eerste plannen.

Hij vertelt dan, hoe hij dit scheepje in Februari 1937 in Amsterdam gekocht heeft. Het lag in de IJhaven en was al anderhalf jaar geleden door vier Amsterdammers in Noorwegen gekocht. Maar vier meesters, dat ging nooit goed meeneer; er moet één baas wezen. Dat zal dan ook wel de reden geweest zijn, dat ik het scheepje kon kopen.

Natuurlijk wilde ik het eerst op de helling hebben. En toen het op het droge stond — dat was in Zaandam — kwam Dirk Hofman vragen of hij mee mocht. Hij had n.l. van mijn plannen voor een wereldreis gehoord. Zo heb ik Dirk leren kennen. Hij was weliswaar geen zeeman, maar hij wist van aanpakken.

Waarom ik het avontuur wilde ondernemen? Om onze vlag, ons land, onze naam als zeevarend volk hoog te houden. Weet u wat ik tegen den directeur van de Holland Amerika Lijn in New-York zei?: de Hollandse vlag op mijn scheepje is evenveel waard als de uwe op de „Nieuw Amsterdam“. Niet voor niets heb ik de loodskotter „Holland“ genoemd.

Jacob Kuijt vervolgt: Ik ben uitgevaren met de oranje-blauw-bleu vlag, omdat ik veel veel voor ons Huis van Oranje. Maar die vlag heeft me enkele moeilijke ogenblikken bezorgd, omdat op de Afrikaanse kust bij de Canarische eilanden het oranje geel geworden was en het blauw op groen leek, zo was het vershoten. Een Italiaans scheepje, dat daar voor Franco lag te patrouilleren, dacht toen met de Spaanse vlag te doen te hebben. Overdag deden ze ons niets, maar 's nachts voelden we ons allesbehalve safe. Maar we zijn er zonder kleerscheuren afgekomen. Later ben ik daar om onder de rood-wit-blauwe vlag gaan varen.

Op reis.

Jacob Kuijt vertelt dan, dat hij al 59 jaar is. En als wij onze verbazing tonen, zegt hij laconiek: och meneer, uit de oudste violen haal je de schoonste tonen. De gedachte aan een reis om de wereld liet me al 25 jaar geen rust. Op 22 Augustus vertrokken we uit IJmuiden. De reis ging eerst naar Shoreham, een voorhaven van Brighton, en daarna naar

Leixoes. Vervolgens deden we San Louis de Senegal aan. Doch de ziekte van Hofman wierp al mijn mooie plannen in de war en van de wereldtrip kwam niets.

We waren van Dakar vertrokken, toen de ziekte van Dirk zich openbaarde. Hij lag met hoge koorts, daarom durfde ik de linie niet over. We zijn daarom 13 graden Noordelijker gegaan, waar het een beetje koeler was. Acht dagen hebben we daar in de vreselijkste toestand rondgedreven, in de hoop opgemerkt te worden door een schip. We hesen zelfs de witte vlag met een rood kruis in top en ontstaken 's nachts flambouwen, maar zonder succes. In deze situatie was het, dat ik mijn wereldreis opgaf en koers zette naar West-Indië. Dat wilde ik ook wel eens zien.

In twee maanden geen land gezien.

Van Dakar af duurde het 82 dagen, eer we in Cayenne waren; 71 dagen duurde het, eer we het eerste teken van land zagen. Gelukkig was Dirk toen eindelijk zo ver, dat hij weer voor me koken kon.

Cayenne deden we aan, omdat we geen olie meer hadden voor de lamp. We hadden al lang zonder gezeten, doch dat was het ergste niet. In de tijd dat Hofman ziek lag, werden we overvallen door tropenbuien. De kluiestok ging aan flarden. Daarna, op een avond tegen half elf, brak de schoot van de fok bij een bui en sloeg een gat in het zeil, dat trouwens toch al erg geleden had door te weinig wind, waardoor het aan het klapperen was gegaan. Dat is best te vergelijken met het uitkloppen van een kleed.

Dat alles moest ik zonder enige hulp repareren. Drie weken lang ben ik door de ziekte van Hofman niet naar kooi geweest. Ik zat eenvoudig te dutten aan het roer, keek dan met slaperige ogen op het kompas — ja, het ging nog goed! — en dutte weer.

De klok had nukken.

Van Cayenne ging de reis naar Paramaribo. Dat is gemakkelijker verteld, dan het uitgevoerd werd. Want ik bezat eigenlijk geen goede kaarten van de kust en ook geen chronometer. Lengte kon ik dus niet vaststellen. De breedte dat ging nog wel, omdat ik een sextant had. Ik moest dus een beetje vertrouwen op mijn scheepsklok, die in Holland altijd drie minuten achter liep. Daarmee hield ik rekening en ook hiermede, dat ik Westelijk voer. Liep de klok vier of zes minuten voor bij de zon en hield ik rekening met het eigenlijke achterlopen van de klok, dan berekende ik: dat is ongeveer 1½ graad. Maar op het laatst had ik dan reeds lang dwars door Zuid-Amerika in de Pacific moeten zitten. Later bleek, dat de klok haar nukken gewijzigd had en voor was gaan lopen. Daardoor maakte ik de zonderlingste misrekeningen.

Toen ik dat merkte, stond mijn besluit vast: ik ging net zo lang Zuid sturen, tot ik tegen de Braziliaanse kust optoonde. Ik wilde eindelijk weten waar ik zat. In weken hadden we slechts twee keer een schip ontmoet en een vliegmaschine, waarschijnlijk van de Air France.

Eindelijk, op een Zondagmorgen om half drie zagen we een vuurtoren. Spoedig zaten we in het gekleurde water en meteen wist ik waar ik was. We zetten koers naar Paramaribo en liepen daar binnen.

Ze hadden al van ons gehoord en ook, dat er een zieke aan boord was. Er kwam een dokter aan boord, die Dirk naar het hospitaal liet brengen. Wel een maand moesten we daar blijven, doch later ben ik daar zeer dankbaar voor geweest. Want behalve dat Hofman erg verzwakt was, leed hij aan zware malaria en elephantiasis, waardoor de benen waren opgezeten. De verpleging in Paramaribo liet niets te wensen over.

In die 28 dagen heb ik getracht door lezingen in ons onderhoud te voorzien. We leerden ook den Surinamer kennen, dien u straks gezien heeft, Eugène Heinze, een 23-jarige jongeman. Hij is ook aan boord gekomen en ik heb er geen spijt van gehad.

Terug naar Holland.

Toen we in Paramaribo lagen en de wereldreis van de baan was, besloten we terug te gaan naar Holland. Op 22 April vertrokken we en kwamen 9 Mei in Curaçao aan. Dat is een beste plaats voor ons geweest, ook financieel. Ik was n.l. platzak. Mijn laatste 2½ cent gaf ik een Surinamer, die water voor ons haalde. Hier, zei ik, het is geen betaling, maar houd het als een aandenken aan de Holland.

Ik trok de stoute schoenen aan en ging naar den directeur van de Curaçaose Petroleum Mij., den heer van Nijmegen Schonegevel. Die interesseerde zich voor ons. Ik mocht een paar lezingen voor het personeel houden en opeens vroeg de directeur mij, wat ik nog meer nodig had. Ik krabde eens achter mijn oren en zei: zeilen! Enfin, na een dag of tien kwam er een telefoontje met het verzoek, of ik mijn verlanglijstje maar eens wilde opmaken. Ik ging aan het schrijven: nieuwe zeilen, verf, touw enz. En warenpel, de zeilmakerij van de maatschappij werd stop gezet, om aan mijn zeilen te werken. Ik kreeg touwwerk en levensmiddelen en verf. Een van de drijvende dokken van de maatschappij ging zelfs omhoog, enkel voor de „Holland“. Het schip werd droog gezet, geschilderd, en zodoende gingen we Curaçao uit met nieuwe zeilen.

Een aardig moment.

Toen we Curaçao uitgingen, stond er een harde wind. Bij de wind liepen we zeven mijlen. Weet u wat een aardig moment was? We passeerden het oude fort



BOLS
sal niet ontbreeken!

Daer vaert de „Nieuw Aemstelredam“,
de roem der coopvaardij,
Het Vlaggheschip der Vredesvloot,
mij trotsch end' fier voorbij.
Ick sie veel vroolijk volck aan boort,
waer 't mee in see sal steecken,
End' ick verwaght, dat op dien tocht
oock BOLS niet sal ontbreeken!

BOLS

ELKEN DAG EEN GLAASJE

en op de oude wallen stonden de manschappen, met den kapitein en de overige officieren aan het hoofd, opgesteld om ons een vaarwel toe te wensen met een driewerf hoera.

Na drie etmalen arriveerden we in Portorico en vervolgens zetten we koers naar New-York. Rond Kaap Hatteras beleefden we een ruwe nacht, maar ons schip was zo zeewaardig, daar is geen voorbeeld van. Je kon er alles mee doen, als je maar zorgde water onder je kiel te houden.

Ik zeilde de Hudsonbaai op en dacht er ineens aan, dat het gewenst was hier enige formaliteiten in acht te nemen. De quarantainevlag werd gehesen en we moesten langszi komen.

Nu, ik had een gezondheidspas van Curaçao en van Porto Rico. Dat was dus in orde.

Ik ben net als Columbus.

Vervolgens verscheen de emigration-officer. Deze trok een bedenkelijk gezicht, toen ik geen crewlijst kon vertonen. Ik zei: je bent de eerste, die daarnaar vraagt. En ik had geen Amerikaans visum en geen emigrationpapers van Porto Rico. Ik zei: wat bezorg je me een last. Heb jullie aan Columbus naar al die papieren gevraagd? Welnu, ik ben net als Columbus. Met dat antwoord had ik direct zijn sympathie gewonnen, want we zijn de beste maatjes geworden en niemand heeft ooit meer naar een papiertje gevraagd.

In New-York ontmoette ik Anthonie Fokker, den vliegmaschinefabrikant. Hij vroeg me hem in Nyack te komen opzoeken. Dat ligt aan de Hudsonrivier. In Mantauk hebben we samen gefilmd en hij zou daar wel langer bij ons gebleven zijn, als hij geen soesa met zijn motor gekregen had en terug moest. Hij heeft me ook buitengewoon goed geholpen.

Twee Augustus vertrokken we. We zullen een dag of vijf weg geweest zijn, toen 's avonds laat een schip ons in dezelfde richting achterop kwam. Ik dacht: gauw een lantaarn op het roer zetten. Het schip begon daarop te seinen, lange stoten en korte stoten. Ik ken niets van Morseeseinen, maar nam mijn zaklantaarn en knipperde met het licht, precies zoals hij. Later bleek het een Nederlands schip te zijn, dat van ons gehoord had. Uit het pikkedonker werd ons goede reis toegewenst.

Een haai.

Terugkomend op de ziekte van Hofman vertelt Kuijt van een haai, die dagen lang met het schip meezwom. O meneer, het was om gek te worden. Dirk, in ijlkort-

sen, lag in mijn armen en ik wist niet beter of hij zou sterven. En dan dagen achtereen, weken zelfs, geen schip, geen levend wezen te zien, niets dan water. Ik piekerde in hoogste nood, wat er gebeuren moest als Dirk stierf. Overboord werpen, ten prooi aan 'die haai? Dat nooit. U zult er om lachen, maar in die ogenblikken dacht ik zelfs aan de balen zout, die ik aan boord had. Mocht Dirk komen te sterven, kon ik dan niet beter het lichaam prepareren? Gelukkig is alles ten goede gekomen.

Op de terugtocht hebben we ons nog in de koers vergist, omdat er geen zon was, om richting te schieten. We dachten in Cherbourg te zijn en kwamen in Bristol terecht. Hierdoor verspeelden we vier dagen. En nu eindelijk zijn we dan weer in Nederland. Maar ik ga een boek schrijven, meneer. In Amerika hebben ze er al om gevraagd, maar ik moet het doen in my own words. Met lezingen zal ik zien mijn onkosten te dekken.

Maar dit zeg ik u: een tweede keer doe ik het niet meer. Nu blijft ik bij mijn vrouw en mijn jongens.

Jacob Kuijt vertelde nog veel, veel meer. Maar hij zei ook zelf te boek stellen. En dan zullen we allen zijn verhaal van lief en leed op de oceaan lezen.

Halve vrienden zijn soms gevaarlijker dan hele vijanden.

Een ziel, die zich zelve weet te verheffen, verheft ook de wereld.



ADAMSON IS TEER VAN GEWETEN.